

EN DAG MED LIV I VANDTÅRNET

- OG MERE END 350 BESØGENDE.

Den 29. september afholdt vandtårns-gruppen det første arrangement i Vandtårnet. Under titlen Vand – Støv – og Drømme, var forskellige grupper af folk sat i stævne i og omkring vandtårnet. Arrangementet var blevet til i samarbejde med Grønt omstillingsforbund Roskilde, den lokalhistoriske forening Syd for banen og med støtte fra puljen Samlingskraft.

7:15 SOLOPGANG

Ved solopgang mødtes initiativgruppen og så solen stå op i øst ved Kara forbrændingsanlæg. En smuk dag tog sin start med en skyfri himmel, og de sidste detaljer blev lagt på plads.



9:00 ARBEJDS DAG

Om morgenen kom de frivillige, der havde meldt sig til "arbejdsdag". Der mødte 25 engagerede personer frem, der var klar til at gøre rent og få bragt faciliteterne tilbage i brugbar stand. Vi bar vand op i det tørlagte tårn, gik til den med skrubbe og støvsuger, og efter 2 ½ time var stedet forandret, og de flotte rum var nu klar til at kunne modtage de næste grupper på dagen. Der var undervejs mulighed for at få et besøg i selve vandtanken (under restaurationen). Vi afsluttede "arbejdsdagen" med en bid mad i høj sol omgivet af den fantastiske udsigt.



13:00 ÅBENT HUS

Midt på dagen stimlede folk sammen omkring foden af trappetårnet, hvor der var sat et telt op, stillet plancher frem og sat en kaffebod op. Man blev nu delt op i grupper på 50, der fik Roskilde-badets gamle gummiarmbånd på. Grupperne blev derefter sendt op ad de 168 trin til toppen, hvor de blev modtaget og vist rundt. Der var 5 armbånd tilbage, da vi sluttede kl. 15.30, hvilket fortalte os, at 295 havde taget turen til toppen.

Vi havde i dagene op til arrangementet opsat en del plakater i opgange i ejendomme tæt på Vandtårnet, og vi kunne med glæde erfare, at rigtig mange fra nærområdet havde valgt at lægge vejen forbi. Begejstringen var stor, og mange valgte at skrive drømme, forslag og idéer ned, både på de fremlagte skemaer og direkte på vinduerne, opmuntret af vores igangsættende spørgsmål.

Vi benyttede også dagen til at opstarte en interesseliste, som ca. 30 personer straks skrev sig på.



16:00 "TÆNKETANK"

Om eftermiddagen havde vi inviteret til "tænketaenk". En bred gruppe af interessenter mødte op og fik mulighed for at få et indblik i, hvem projektgruppen bag Vandtårnet er, hvad vores visioner er, og hvordan vi ser, at en mulig fremtid for tårnet kan tage form. Der blev opfordret til fælles inspirations- og ideudviklings snak, folk tog bolden op og der var straks gang i dialogen. Mange tog også imod tilbuddet om at besøge vandtårnet og fik en stor oplevelse ud af det.



18:45 SOLNEDGANG

Et par enkelte gæster blev hængende og rundede dagen af sammen med projektgruppen. Imens solen gik ned i vest ved Roskilde Domkirke, sad vi et par minutter i stilhed og lod dagens mange smukke indtryk synke ind.



Tak for fotos fra Sune Otterstrøm og Carsten Elmer